



DİNSEL SÖMÜRÜ, NEO-LİBERALİZM, ABD: YOLA DEVAM

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yönetimlerinin sökün atamayacağı bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgeci değil; emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız. Teoman ÖZTÜRK”

MAKALE

Taner CİVELEK

Deniz Feneri, Bosna için toplanan paralardan Yimpaş ve Kombassan'a uzanan yolsuzluk çizgisinin AKP dönemindeki en önemli hadisesi ve bir devamlılığa işaret ediyor. AKP ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan yolsuzluk iddiaları, verilen cezalar, belgeler hükümetin devasa bir pislik çukuru içinde debelendiğini ortaya koyuyor. AKP ve yandaşları bu apaçık pislği yine kendine has yöntemleriyle gizlemeye çalışıyor.

AKP'nin çevresinde ördüğü yolsuzluk yumağının en önemlilerinden biri olan Deniz Feneri dolandırıcılığında Alman Mahkemesi 17 Eylül 2008 tarihinde kararını verdi. Derneğin üç yöneticisi hakkında suçlarını kabul etmelerinden dolayı indirimli cezalar verildi. Kararın ardında ise Alman Mahkemesi bu dolandırıcılığı Almanya'da bugüne kadar yapılan en büyük dolandırıcılık olarak adlandırdı ve bu dolandırıcılığın Türkiye uzantısı-bağlantısı olduğunu da ifade etti.

Muhtaçlar için özellikle Kanal 7 aracılığıyla yardım toplayan bir kuruluş olarak tanınan Deniz Feneri Derneği'nin başkanlığını Gürhan'dan devralan Taşkan ise 2005'ten sonra Deniz Feneri E.V.'nin amaç dışı işleyişinden haberdar olduğunu itiraf ederek, kendisinin sadece bütün işlerin denetimini elinde tutan Gürhan'ın talimatlarını yerine getirdiğini belirtti. Deniz Feneri E.V. ve Kanal 7 Int yayıncısı Euro 7 Fernseh GmbH'nin muhasebe ve mali müdürü Firdevsi Ermiş de “Şu anda hayatımın enkazı önündeyim” sözleriyle başladığı ve Almanca bizzat okuduğu itiraflarında, işsizlik korkusu ve borçlar nedeniyle daha sonra gerçekleri öğrenmesine rağmen, yasadışı muhasebe işlemlerine devam ettiğini anlattı.

Bu gelişmelerin hemen ardından ise Türkiye'de kıyametler koptu. Üzerinde yoğunluklu olarak durulan konulardan biri, bu dolandırıcılığı fırsat bilerek menfaat sağlamak isteyen bir medya grubunun yapmış olduğu yayınlar idi. Yayınlarında özellikle Almanya'da yapılan bu dolandırıcılığı belgeleriyle ortaya koyup daha sonra ise Türkiye bağlantıları üzerinden özellikle AKP ve yandaşlarına yükledi. Bu durumun karşılığı olarak AKP yanlısı medya ise gerçekleri örtmeye ve gerçekleri dile getirenleri susturmaya çalıştı. Öyle ki Başbakan, bu medya grubunun yayın organlarının alınmaması ve izlenmemesi yönünde kendi çevresine talimat verdi ve sonuç olarak aslında bu zihniyet boykot kararı aldı. Bu gelişmeler sıcaklığını korurken, Kanal 7 bilinmez bir nedenle sermaye indirimine gitti.

AKP Hükümeti uygulamış olduğu neo-liberal politikalarla halkı her geçen gün daha da yoksullaştırıyor, geleceğini elinden alıyor. İşbirlikçi neo-liberal yıkım politikaları sonucu toplumun sosyal yaşamında oluşan hak kayıplarını ise yine kendilerince uygulamış olduğu gerici politikalarla üzerini örtmeye çalışıyor. Yani AKP Hükümeti yoksullaştırdığı Halkımızı, Deniz Feneri ve benzeri teşkilatlar ile dilencileştiriyor.

Bizi yaşamaktan bıktıran bu hükümet, bizi kendine muhtaç bıraktığını zannediyor. Deniz Feneri yolsuzluğunun hemen ardından sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi bu derneğin stantları yurdun değişik yerlerinde yine aynı sloganla açılmaya başlandı: “Yüzyılın iyilik kampanyası”. Bizi yoksul bırakanlarla işbirliği yapıp bir yandan da yoksulluğumuzdan faydalanan, cebimizdeki üç kuruşa, soframızdaki bir

lokma ekmeğe göz dikenler, en kutsal inançları bile paraya çevirmeyi becerebilen yetenekli dolandırıcılar, kendileri lüks içinde yaşarken bizim haklarımızın hepsine göz dikenler, ellerimizden bir bir aldıkları haklarımızı bize sanki dilenciymişiz gibi sadaka biçiminde dağıtanlar yine utanmadan mahallelerimize gelmişlerdir. Yoksulluğumuza bakmış acımışlar, sanki yoksullaştıran kendileri değilmiş gibi, broşürler bırakmışlar, yeni dilenciler aramışlar kendilerine. Fakat, başta demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, meslek odaları ve gençlik olmak üzere AKP'nin gerici ve neo-liberal uygulamalarına dur demek için birçok eylem ve basın açıklaması gerçekleştirildi. AKP binaları önünde yüründü; basın açıklamaları okundu, kurulan Deniz Feneri stantları kaldırılmak istendi ve de kaldırıldı; gözaltılar meydana geldi, birçok basın-yayın organında çeşitli yazılar kaleme alındı. Fatih YAŞLI tarafından kaleme alınan yazıda şöyle deniyordu; Ey okur!

Özetle şunu diyorum.

Aydın Doğan'ı korkutmaya çalışarak Başbakan bizim önümüzü kesmeye çalışıyor.

Başbakan şunu bilsin:

Aydın Doğan, korkup bizi gazetesinden atsa bile bir yolunu bulup yine yazarız. Başbakan gazeteleri partisiyle, gazetecileri de emir kulu haline getirdiği milletvekilleri ile karıştırıyor. Gazetelerde demokrasi var!

Patronu korkutarak gazeteci susturamazsınız. Feodal çağda yaşamıyoruz."

Sonuç olarak, AKP Hükümeti ve yandaşları ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsın, birçok halk düşmanı uygulamanın sonunda olduğu gibi bu yolsuzluk da halkımız tarafından aklanmadı, haklandı. Toplumun halktan, emekten yana olan tüm kesimleri hep birlikte hareket ederek, tam bağımsız Türkiye ve insanca yaşam mücadelesinde bir adım daha ilerlediler. Onurumuzu ve geleceğimizi elimizden almaya çalışan, uygulamış olduğu gerici ve neo-liberal işbirlikçi politikalarla bize yaşamı eza eden bu anlayışa ve uygulamalara karşı bizlerde TMMOB olarak, daha etkili bir mücadele için herkesi dayanışmaya ve birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Haydi! Saflara geçin, artık kavga daha da çetin...

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Yaşasın TMMOB

