

Şube Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

haber

Şubemizin 2006-2008 Çalışma Döneminin dördüncü Danışma Kurulu Toplantısı 06 Ekim 2007 tarihinde Şubemiz Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İşyeri Temsilcileri, Komisyon Üyeleri, Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri, Denetleme ve Onur Kurulu Üyeleri, Teknik Görevliler, Oda organlarında Yönetim ve Yürütme Kurulları'nda geçmişte görev yapmış üyelerimizin çağrıldığı toplantıya 40 kişi katıldı. Şubemizin Faaliyet raporunun sunulduğu toplantıda 22 Temmuz Seçimleri ve Anayasa taslağı çalışmaları değerlendirildi.

Şube Başkanımız R.Erhan Kutlu toplantının açış konuşmasında şöyle konuştu:

Değerli Danışma Kurulu Üyeleri

7.dönem yönetim kurulu olarak 17 aylık çalışma dönemini tamlamış bulunuyoruz şube çalışmalarımıza verdiğiniz desteğe, ilgi ve güveninize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür eder,hepinizi saygıyla selamlarım.

Şube Yönetim kurulumuz çalışma dönemi içinde; meslek ve meslektaşlarımızın sorunlarının yanı sıra,

ülkemize, kentimize, toplumumuza ve çevreye karşı sorumluluklarımızın da bilinciyle mesleğimizin evrensel, meslektaşlarımızın kişisel ve Odamızın örgütsel birikimlerini hayatımızın ve çalışmalarımızın içine katmayı, geleceğin şekillendirilmesinde yer almayı, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme anlayışıyla yapmaya çalışmıştır. Bu kapsamda 7. Dönem faaliyetlerimiz şubemizde, üç temsilciliğimizde yoğunlaşarak devam etmektedir. Şube çalışmalarımız bülten, telefon mesajı, elektronik posta ve şubemiz sitesinden siz değerli üyelerimize sürekli olarak duyurulmaktadır Bu bilgileri birazdan sizlere aktaracağım.

Hepinizin bildiği gibi Şube Danışma Kurulumuzdan sonra ülkemizde cumhurbaşkanı seçilememesi nedeni ile erken seçim yaşanmış, iktidarda bulunan AKP %46.7 oranında oy ve 341 milletvekili ile tekrar iktidar olmuştur. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olması için elinden gelen gayreti gösteren ve bunda da bir bakıma başarılı olan ana muhalefet partisi, seçim sürecinde sadece laik-anti laik, milliyetçi-ulusalcı bir politikayı ön plana çıkartarak, ordunun sürece müdahil olması, e muhtıra, Cumhuriyet mitingleri ile bir şekilde meydana gelen kampaşmadan AKP karlı çıkmış ve Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçmiştir. Bu

önemli bir süreçtir ve konuşmamız, değerlendirmemiz gereken en büyük konunun bu olduğunu düşünüyoruz.

Ekonomiyi IMF'ye, dış politikayı ABD'ye, iç güvenliği polislere teslim eden bu siyasal iktidara seçim öncesi hemen hemen tüm kesimlerin karşı olduğu AKP hükümeti ne oldu da tekrar büyük çoğunlukla iktidar oldu. Ülkede yaşanan işsizliği nasıl çözeceğini, hızla yoksullaşan halkın durumunun nasıl iyileştirileceğini, eğitimde, sağlıkta ve sosyal güvenlikte yaşanan tahribatın nasıl giderileceğini, tükenme noktasına gelen tarımın nasıl ayağa kalkacağını hiçbir parti dile getirmemiş her birinin ağzından IMF programını en iyi ben yaparım yürütürüm sözleri çıkmıştır. IMF ve çok uluslu şirketlerle ilişkiler konusunda karnesi A olan AKP'nin tekrar iktidar olmasındaki en büyük payın bu olduğunu biliyoruz.

Siyasal Çürümenin Engellenmesinin Yegane Yolu, Toplumun Örgütlenerek Siyasallaşması, Siyasetinde Toplumsallaşmasıdır

Siyaset halktan ve halkın örgütlü kesimlerinin katılımından uzaklaştırıldığında, siyasetin içinin boşaltılarak yozlaşması doğaldır. Emekçilerin, kadınların, gençlerin, çiftçilerin, emeklilerin örgütlü sesleri siyasete yansımadağı sürece, siyaset bir avuç siyaset simsarının tekelinde yozlaşarak çürüyecektir. Bu siyasal çürümenin engellenmesinin yegane yolu, toplumun örgütlenerek siyasallaşması, siyasetinde toplumsallaşmasıdır. Ülkemizde 12 Eylül hukukunun yarattığı baskı, geniş halk kesimlerini siyasetten uzaklaştırmış, emek ve meslek örgütlerinin kısaca demokrasi güçlerini siyasetin dışına itmiştir. Siyasetin anti- demokratik yönelimleri ve uygulanan ekonomik politikalar halkı, yoksulluk, işsizlik, örgütsüzleşme ve giderek kutuplaşma süreçleriyle baş başa bırakmıştır. Siyasetin özgürlükçü bir ortamda değil de e-muhtıra, e-bildirilerle yukarıdan aşağıya doğru dizayn edilmeye çalışılması, siyasetin savaş mantığına indirgenmesi, gerilimin artırılması seçim sonuçlarına da önemli ölçüde tesir ettiğine inanıyoruz, 12 Eylül hukukunun yarattığı anti demokratik seçim ve siyasi partiler yasalarına karşı çıkmayan, sendikalaşma ve iş yaşamında çalışanların yanında olmayan, ceza ve polis salahiyyet kanunları ile adeta özgürlükleri

kısıtlayan, eşitsizlikleri çoğaltan, Ülkemizde sanki İslam dinine karşı bir duruş varmış gibi, Türk-İslam sentezi politikalarla, türban, imam-hatiplerle, zorunlu din eğitimiyle kendisine göre bir demokrasıcılık oyunu oynayan AKP şimdi de demokratik ve sivil bir anayasa yapmak iddiası ile sosyal ve siyasal yaşamı din temeline göre kurgulamak isteyen anlayışı adeta topluma dayatmanın hazırlığı içinde olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz.

Mesleki Demokratik Kitle Örgütü Olan Odamız; Halkın Yararına Alternatiflerini de Sunarak Doğruları Her Zaman Söyleyecektir.

Değerli Arkadaşlar

Şimdi sizlere soruyorum; bu sürecin dışında kalabilmeyi başaran var mı? Ne birey olarak ne de toplum olarak bu sürecin dışında kalabilmek, bu sürecin olumsuzluklarından etkilenmeden yaşayabilmek mümkün değildir.

Yaşadığımız bu olumsuz süreci sorgulamak zorundayız. Eleştirmek ve dur demek zorundayız. Bu bizim insanlık görevimizdir. Her alanda ülke sorunlarına karşı duyarlı olmak ve üzerimize düşenleri yapmakla yükümlüyük. Meslek alanlarımızda yaşadığımız sorunlar da bu süreçlerin yarattığı ülke sorunlarının bir parçasıdır ve ülke sorunlarından bağımsız olarak düşünülemez. Mesleki Demokratik Kitle Örgütü olan Odamız; halkın yararına alternatiflerini de sunarak doğruları her zaman söyleyecektir.

Değerli Arkadaşlar

85 yıldır kurulmuş bulunan Cumhuriyetimizle barışık olmayan bir kesim var. Bu kesim ülkemizin bugünkü cumhuriyet sisteminin içinde özgürce yaşarken, Osmanlı hayali kuruyor. Kurtuluş savaşı verilen 1920 li yılların acıların hesabını düşünmeyen, o dönem ülkemizi emperyalistlere peşkeş çekenlerin kimler olduğunu çok iyi bilenler, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik yapısından faydalanarak yaptıkları rejim tartışmalarının bir tek şeye faydası vardır o da emperyalistlerin emelleridir. Emperyalistlerin, ülkemiz



insanlarının dinsel, etnik ve siyasi farklılıklarını kaşıyarak birbirine düşman olmasına fırsat veren siyasi iktidar ve muhalefetin kimlere hizmet ettikleri çok açıkça görmemiz gerekir.

Anayasa Çalışmalarında Uzlaşma Yerine Çatışmalar Dayatılmakta

Bir anayasanın ne şekilde yapıldığı onun sivil mi askerimi olduğunu göstermez. Önemli olan anayasanın yapılış zihniyetidir. 1982 anayasası toplumun ne istediğini merak etmeyen, toplumu teba olarak gören zihniyetin ürünüdür. Şu anda var olan anayasa değişikliği tartışmaları da farklı bir zihniyetle yürütüldüğü söylenemez. Bugün anayasa değişikliği tartışmaları rejim tartışmaları içersine sıkıştırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde kimlik eksenindeki en önemli kırılma halkası olan yurttaşlık kucaklayıcı bir açılım olması gerekirken, taslakta 1982 anayasasından da geri düzenlemeler bulunmakta özgürlükler konusunda adeta geriye gidilmektedir. Siyasi iktidar, Anayasa çalışmalarını din özgürlüğü-laiklik ekseninde sürdürmekte, uzlaşma ilkeleri yerine çatışmaları derinleştiren düzenlemeleri dayatmaktadır. Son günlerde bazı kurumlar da anayasa çalışması yapacaklarını belirterek bu sürecin içine dahil olmaya çalışmaktadırlar. Değişik sınıflar ve zihniyetteki, çeşitli kurum, kuruluşlar anayasa hazırlamaya kalkarsa bunun neticeleri özgürlükler, iş yaşamı, halkımız açısından iyi neticeler getirmez.

Biz 1982 12 Eylül cunta Anayasasının kaldırılmasını istiyoruz, bunun mücadelesini yıllardır yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Yeni anayasanın,

Düşünce özgürlüğünü sınırlayan değil geliştiren bir yaklaşım egemen olmalıdır,

Örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır,

Yargı bağımsızlığını zedeleyici hükümler anayasada yer almamalıdır,

Anayasada katılımcılığa önem veren, halkın özgür iradesini yansıtan adaletli bir seçim sistemini getiren düzenlemeler yapılmalıdır,

Anayasa her bireyin sağlık ve eğitim hizmetlerinden her hangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan eşit ve ücretsiz olarak yararlanmasını sağlayan hükümler içermelidir,

Kısacası, insan odaklı, özgür ve demokratik bir anayasa olmalıdır.

Değerli Arkadaşlar

Aydınlık bir Türkiye ve aydınlık bir gelecek için, meslek örgütlerinin bir büyük sorumlulukla ve öznesine insanı koyan bir çalışma anlayışı ile meslek alanları üzerinden bu ülke için, bu halk için, insanımız için bıkmadan, usanmadan, yılmınlığa düşmeden doğruları söylemeyi sürdürmeleri gerekmektedir. Bu anlamda bizlere çok fazla görev ve sorumluluk düşüyor.

TMMOB ve MMO olarak, tam Bağımsız ve Demokratik bir Türkiye'nin; ulusal, bölgesel, kentsel düzeyde, halkımızın refahını artırıcı, öz kaynaklarımıza dayalı, kamu kesimi öncülüğünde, özel girişimin dinamik katılımı, istihdam artırıcı, sanayileşme ve kalkınma hedefine yönelik planlı toplumsal politikaların hayata geçirilmesi ile sorunlarının çözülebileceğine inanmaktayız. Biz her konuda ortak çalışma anlayışı ve işbirliğinin geliştirilmesini, katılım ve eşgüdümün sağlanmasını bilgiye ve emeğe saygı duyulmasını, üreterek büyüyen, paylaşarak gelişen bir toplumun, bir kentin, bir ülkenin böyle oluşacağını düşünüyoruz.

TMMOB ve odamız gericiliğe dayanan politikaları bu ülkede geliştiren, yeşerten, insanlarımızın geleceğini karartanlara, imam hatiplere, zorunlu din eğitimiyle, kuran kurslarıyla, Türk-İslam sentezi politikalarla, devlet kurumlarında ve medya aracılığı ile tüm toplumda yayılan kutuplaşmayı yaratanlara tüm gücümüzle karşı çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. İşte bu amaçla, neo liberalizme, gericiliğe, şeriata, her türlü ırkçılığa karşı, eşitlikten, özgürlükten, laiklikten, demokrasiden, emekten ve halktan yana bir anayasa için ve bu görüşlerini dile getirmek için 03 Kasım'da emek örgütleri ile beraber Ankara'da bir miting düzenleyerek karşı duruşuna ve mücadelesine devam edecektir. Tüm meslektaşlarımızı bu mitinge katılmaya davet ediyoruz.